

“DAT KAN IK BETER “

Zaterdag mochten Leen en Friedel de crossdebatten openen in Vilvoorde.

Leen genoot met volle teugen van het modderbad en eindigde op een 29ste plaats bij de seniores. Naar eigen zeggen zou er nog heel wat werk aan de winkel zijn om een "deftige" Corrida te lopen. Maar daar heeft ze nog 5 weken tijd voor, dus dat moet goedkomen.

Friedel startte goed en liep een heel tijdje lichtjes afgescheiden 3de. Ze kon echter niet voorkomen dat ze in de laatste ronde nog werd voorbijgesneld en ze miste dus net het podium. De ondankbare 4de plaats werd haar deel.

4de ? Dat kan ik beter, dacht onze nieuwste aanwinst Jelle. De latere winnaar ging er van bij de start vandoor, maar daarachter bleef Jelle lang uitzicht houden op een tweede plaats. Maar zijn tegenstrever bleek in de laatste ronde toch net iets sterker, maar niet getreurd : Jelle kon als 3de mee het podium op.

3de ? Dat kan ik beter dacht Kiara. Zij trok naar de veldloop van Nijlen en mocht als 2de juniore het podium op !

2de ? Dat kan ik beter, dacht Eva. Eva was aan het werk in Genk en zij deed haar werk zo goed dat ze de andere juniore het nakijken gaf en dus op het hoogste schavotje mocht. Eerste overwinning voor haar in een VAL-cross en loon naar werken !!

En tot slot nog vermelden dat Lode 38ste werd in de immer zeer goed bezette Warandeloop van Tilburg.